

Gelukkig de dienaar,  
die de Heer wakend zal vinden.



AANDENKEN AAN  
DE HEER

## **Albert VAN DE MAELE**

weduwnaar van **Maria DE VLEESCHAUWER.**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 18 augustus  
1924 en onverwacht thuis overleden op 27 mei 1992.  
Gezalfd met de H. Olie in "Extremis".

Lid van de neutrale bond der gepensioneerden.

---

Hij was een man van weinig woorden, maar een die meende wat hij zei en die, als het nodig was, toch ook zei wat hij meende. In stoere, onverdroten arbeid zorgde hij in zijn jongere jaren voor zijn gezin, gelukkig als alles daar naar wens verliep en hij er de zijnen geborgen mocht weten. Later, als de tijd van de rust was ingetreden, bleef hij toch altijd de bezige bij, die alhoewel zelf zwaar aangeslagen door een beroepsziekte, niettemin dag en nacht in de weer was voor zijn zieke vrouw. Haar toestand eiste hem geheel op, zodat er alleen nog maar wat tijd overbleef om wat ontspanning te zoeken in zijn tuin, maar hij schikte zich in alle gelatenheid en met liefde in het onvermijdelijke.

Inderdaad, hij was een man van weinig woorden, maar hij was des te meer een man van de daad : een man van plicht.

Moge de Heer die hij zonder vertoon in vreugde en verdriet trouw is gebleven, hem genadig zijn voor wat er verkeerd mag geweest zijn in zijn leven en hem belonen voor het vele goede dat er in was.

Moge Hij hem opnemen in zijn eeuwige vrede.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De families **VAN DE MAELE - DE VLEESCHAUWER**  
- **DUHAUD - FAUBERT** danken U voor uw bliken van medeleven en gebed.

Namis : Zondag 2 augustus 1992 om 9.30 u.

---

Rouwl. Raoul bvba, Brakel - Tel. 055/42.24.49  
Drukk. Hans Maginet, Zottegem - Tel. 091/60.74.96