



Gedenk in uw gebeden de Ziel van
DE HEER

Albert Van De Maele

echtgenoot van Mevrouw
Maria, Elza, Felicia CALLEBAUT

*geboren te Denderleeuw op 28 januari 1916
en er godvruchtig in de Heer ontslapen
op 1 maart 1969,
gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk
en de Pauselijke zegen.*

"Verslagenheid" is het enige woord dat hier past.
Niemand, maar dan ook niemand
had zo iets verwacht.

En toch ...

Wij worden er stil bij omdat we eens te meer
en op zo'n harde en brutale wijze tegenover
het mysterie geplaatst worden van de dood.
Wat zijn wij klein en nietig en wat kunnen wij
weinig veranderen aan de baan
die wij te gaan hebben.

Menselijke genegenheid staat hier zo machteloos,
wordt zo hard en diep getroffen.

"Wie in mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven" zegt de Heer.

Als christenen geloven wij dat
en hoe hard de slag ook mag aankomen,
door die woorden wordt nieuw licht geboren.

Het afscheid is niet definitief;
eens zien wij elkaar weer in de Heer.
Moeder, we zijn in de maand van Sint-Jozef.
Zoals hij heb ik steeds gepoogd
naar best vermogen mijn plicht te doen.
Zoek uw sterkte bij de Heer,
en gij mijn kinderen en kleinkind,
wees de steun van uw moeder.
Ik dank u voor al de gelukkige dagen
die ge mij geschonken hebt.
Vergeet uw vader niet.
Beste familieleden en vrienden, onze banden
worden niet verbroken door de dood,
maar blijven voortbestaan door de gemeenschap
der heiligen.
Mijn Jezus barmhartigheid.

*De families VAN DE MAELE,
DE MONT,
CALLEBAUT en
ECKEMAN*

*danken voor uw troostvolle
blijken van deelneming.*

Drukk. Van der Perre-Cobbaert, Denderleeuw
Begrafenissen William De Poorter - Denderleeuw