

Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe.



Gedenk in uw gebeden
de heer

Alfred Van de Maele

echtgenoot van mevrouw
Maria MISEREZ

geboren te Parike op 20 januari 1901 en
zachtjes in de Heer ontslagen te Lierde
(Sint-Martens-Lierde) op 24 december
1980, gesterkt door het H. Sakrament der
zieken.

De families Van de Maele, Miserez,
Van den Dooren en Van Wijmeersch

danken U voor uw blijken van
medeleven.

Uitg. Miserez, Deftinge

„Ik ben de Verrijzenis en het Leven ...”
Joh. II, 25.

„Eer aan God ... en Vrede op aarde ...”,
een Kerstswens en een gebed maar tevens
de korte levensschets van onze duurzame
afgestorvene. Nog horen wij zijn Kerstswens,
wanneer hij enige dagen geleden, stil en
eenvoudig maar dankbaar, Kerstmis vierde
in zijn vertrouwde huiskamer, samen met
zijn echtgenote, zijn sterke steun en zijn
blijvende vreugde.

Zijn diep geloofsleven was wars van alle
uiterlijk vertoon. In de stilte van zijn vroom
gebed vond hij de kracht zijn overtuiging
om te zetten in de dienstbare levenshouding
van elke dag. Jarenlang was hij een stipt
en nauwgezet onderwijzer: vol kommer om
elk kind afzonderlijk, met de bestendige
ijver om zichzelf steeds meer en beter te
kunnen geven aan die edele taak: het
begeleiden van jonge mensen.

Mijn liefste vrouw, zwaar valt voor u dit
pijnlijk uur van heengaan. Wij hadden
elkaar zo broodnodig. Draag moedig uw
eenzaamheid en blijf u toevertrouwen aan
God en aan onze beloftevolle familie. Dra
zien wij elkaar weer in eeuwigdurende
Kerstvrede bij de Heer.

Beste kinderen en kleinkinderen, mijn vader-
lijke zorg om u werd met de jaren mijn
grootste vreugde. Dank voor uw diepe gene-
genheid en uw vele zorgen waarmee gij,
samen met moeder, mijn hoge jaren zo rustig
blij hebt gemaakt. Ik ga gerust naar de
Heer omdat ik weet dat gij een blijvende
steun zult zijn voor moeder.

Familieleden en vrienden en vooral mijn
talrijke leerlingen van toen, u ook zeg ik
meteen een dankbaar VAARWEL. Bidt voor
mij.