

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hun zonden ontslagen worden.
II Mach. 12



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

Alfred-Ghislain VANDEMAELE

Echtgenoot van Mevrouw Zulma JACOB,
Weduwnaar uit eerte huwelijk van
Mevrouw Clemence JACOB,

Vereerd met de Gouden Medaille en de Gouden
Palmen in de Kroonorde,
geboren te Geeraardsbergen den 15 October 1879,
en schielijk overleden te Overboelare den 1 November 1948.

De dood staat soms aan onze zijde en wij denken er niet aan. O geheim der dood ! Gij leert wonderwel wat we in de wereld zijn ! Weest mijn lot inachtig, richt uw aandacht tot God en de Eeuwigheid, want vandaag ik en morgen gij.

De duurzame overledene was een rechtschapen en goedhartig man ; geëerd en bemint door allen die hem kenden.

Bemide echtgenote, dierbare kinderen en kleinkinderen, vaartwel ! De plotse dood nam me uit uw midden weg en verbrak de tedere banden die ons zo innig verenigden. Troost en steunt malkander ; leeft in de vreze des Heren, bidt veel voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
Dat het eeuwig Licht hem verschijne. Amen.

Drukkerij Edgard DE CROO, Overboelare.



De familiën VANDEMAELE, JACOB, DE WITTE, VAN
LIERDE, HERREGODTS, en CAROES,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.