

« Niet mijn wil, maar U wil geschiede ».

TOT VROOM AANDENKEN AAN  
**MEVROUW**

**ALICE VAN DE MAELE**

echtgenote van Mijnheer  
**HECTOR DE TURCK**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, op 9 februari 1904 en godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te Zottegem, op 17 september 1981, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de kristelijke bond van de gepensioneerden.



**De families VAN DE MAELE, DE TURCK,  
DE BODT en HUYSVELD,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en **DANKEN U**.

In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke vrouw en een hoogstaande moeder. Wat een zorg heeft zij gedragen en wat een werk heeft zij verricht voor haar huis, rusteloos was zij bezig, met ledige handen was zij nooit.

En dan, haar grote en innige moederliefde !  
Slechts één verlangen kende zij : haar kinderen gelukkig zien !

Inderdaad : ware grootheid gaat zo dikwijls aan 't oog van de wereld voorbij. Maar zij die met haar woonden, zullen opstaan en haar prijzen en danken voor alles wat zij deed.

Lieve man en beste kinderen, God riep mij, ik moest afscheid van U nemen. Leeft schoon en bidt voor mij opdat wij samen eens mogen herenigd worden in Gods oneindige Liefde.