

Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven.

Jo 11,25

Dierbaar aandenken aan

MEVROUW

ANNA VAN DE MAELE

**Weduwe van de Heer
JULES VANDENBROUCKE**

Geboren te Sint-Martens-Lierde
op 27 juli 1907
en godvruchtig overleden
te Brugge op 26 november 1975,
voorzien van de Sacramenten
der zieken.

Zij was eenvoudig en rechtvaardig, maar
voor alles één en al goedheid ;

Deze indringende goedheid zal lang bewaard
blijven in de herinnering van allen die haar
gekend hebben.

De dood kwam veel te vroeg een edel
mens ontrukken aan familie en de vele
vrienden, zowel jong als oud.

Het heengaan komt hard aan, gezien zij
steeds zeer aktief en hulpvaardig was, en
haar levendige, open geest de jeugd aansprak.

Haar diep geloof gaf haar de zekerheid dat
ze, in haar tijdelijke leven, zich niet te-
vergeefs aan plicht en hartelijkheid zou heb-
ben gegeven, en geeft ons de gerustheid dat
ze is aangekomen waar ze naar verlangde.

Moge de Heer in Zijn barmhartigheid neer-
zien op het goede dat zij heeft verricht en
haar de eeuwige rust schenken.



De Heer en Mevrouw
Luc VANDENBROUCKE - THIBAUT,
en dochtertje Annick,

De Heer en Mevrouw
Willy VANDENBROUCKE - BAUWENS,
en dochtertje Ingeborg,

De families VAN DE MAELE,
VANDENBROUCKE,
en VAN DEN DOOREN,

**danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.**

DRUK. DE BAENE ST.KRUIS