

*Heer, gij hebt mij geroepen tot uw Hemelse
woning. Zie mijn Schepper, hier ben ik.*



VROOM AANDENKEN AAN

**De Heer
Bernardus VAN DE MAELE**

echtgenoot van Maria DE MULDER

Geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 21 sep-
tember 1906 en overleden te Brussel op 11
oktober 1991, gesterkt door het H. Sakrament
der zieken.

*Danken U van harte om uw gebeden
en oprechte blijken van deelneming :*

*Maria De Mulder,
Jacques en Denise Debais-Van De Maele,
Freddy en Annette Van De Maele-Nieuwlandt,
en Stephan en de families Van De Maele,
De Mulder, De Bodt en Buisson.*

Bemide echtgenoot, vader en peter,
Ge zijt plots uit dit leven weggerukt, maar
niet uit ons leven.

Hij was een eenvoudig mens om van te hou-
den met een innige liefde voor zijn vrouw,
met een grenzeloze inzet voor alles en allen,
zijn gezin, zijn liefde en zijn werken.

Zijn kinderen waren een trots en hoe droomde
hij niet van zijn kleinkind ?

Het doet goed en het brengt rust in ons hart
te weten dat zoveel mensen hem op die wijze
hebben gekend. Wij hadden hem zo lief, onze
diepbetreurde vader, al drukt zijn heengaan
ons zwaar en heeft het in ons hart een diepe
wonde geslagen, wij willen in deze dagen bij-
zonder gedenken, zijn diep geloof en zijn
voorbeeldig leven.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind,
wees niet ontroostbaar om mijn plots heen-
gaan, blijf mij dankbaar gedenken.



*De plechtige eucharistieviering heeft plaats-
gehad in de basiliek te Koekelberg op zater-
dag 19 oktober 1991 om 11 uur.*

Drukk. J. Taelemans, Schepdaal - ☎ 569.42.72
Begravenissen ARIJS, Wambeek - ☎ 582.12.91