

Gij die haar gekend hebt en bemind.



Bidt voor de Ziel

van

Clarisse-Georgina VAN DE MAELE

echtgenote van

LOUIS D'HONDT

geboren te St Martens-Lierde den 1 Juni 1906 en god-
vruchtig overleden te Nederbrakel den 15 April 1948,
voorzien van al de troostmiddelen onzer Moeder de
H. Kerk.

De betreurde overledene was in volle waarheid de
ziel van haar gezin : als een vredesengel heeft zij er
voor gewerkt, geleden en geleefd ; zij was één naarstige
huisvrouw en een toegewijde moeder.

Voor een schoon gezin met vele kinderkens is dit af-
sterven een verbijsterende slag : gelijk de rijp gewassen
vrucht, die voor den Hemel wordt geoogst, zo heeft
O. L. Heer haar reeds zoo vroeg geplukt in volle
levenslente.

Haar laatste levensmaanden waren een echt marte-
laarschap dat zij met, kristen moed en geduld door-
stond, als de Moeder van smarten, overtuigd van de
waarheid van St. Paulus' woord : " Als wij met kristus
lijden hier op aarde, zullen wij ook met Hem verheer-
lijkt worden in den Hemel! „

Bemide echtgenoot, hetgeen zoo lang gevreesd
werd is thans gebeurd : wij zijn thans zichtbaar van
elkaar gescheiden tot groot leed onzer kinderkens,
Hoe hard het ook weze, zoekt uw troost niet bij
de menschen in de wereld maar bij God in het ge-
loofvol en hoopvol gebed en draagt zorg voor ons
schoon kroost.

Mijn lieve kinders, gij moet mij nu missen wijl ik'er
voor U toch nog zoo broodnoodig was. Blijft braaf
en christelijk en bidt veel voor moeder, van hierboven
waak ik over U; God zegene en beware U.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Mijnheer Louis D'HONDT en kinderen ;
De Familien VAN DE MAELE-D' HONDT,
VAN DEN DOOREN-GHYS ;

BEDANKEN U voor de blijken van deelneming
in de rouw die hun treft.