

«k Heb zonder vrees de dood verbeid
En op zijn komst me voorbereid
't Is niet de kunst van lang te zullen leven,
Doch goed en wijs te leven wint het al
In liefd' en leed, 'k ben God getrouw gebleven
'k Hoop dat Hij mij genadig wezen zal...»
(F. Van De Maele)

Wat mijn overleden vader neerschreef, als
afscheid van deze wereld, verlang ik ook ver-
meld te zien op mijn doodsprentje.
(woorden van de overledene)



VROME GEDACHTENIS AAN
Zuster THEODOSIA
(Clemence, Maria VAN DE MAELE)

geboren te Erembodegem op 20 mei 1909
in het klooster getreden
te Opbrakel op 23 september 1930
de Heer toegewijd op 31 maart 1932
missiezuster in
Kasai (Congo) sinds 23 september 1939
geroepen tot de
eeuwige vreugde op 24 januari 1970

Zuster Theodosia was een echte missionaris-
ziel. Haar leven was één opgaan naar de Heer,
één drang naar het heil van de zielen. De
armsten onder de armen leerde ze God kennen.
Naar de geringsten ging haar helpende hand.
Midden het edele werk dat zij de laatste jaren
ijvervol op zich nam, dwong de ziekte haar,
afscheid te nemen van haar geliefde missie-
arbeid. Toch bleef ze nog vol geestdrift en
idealisme, ook en ondanks de pijnlijke kwaal
die langzaam haar krachten ondermijnde. Al
wie haar bezocht werd getroffen door haar
Godgerichtheid en haar blijvend verlangen naar
missie-apostolaat. Doch de Heer beschikte anders
over haar : in bidden en in lijdend offeren zou
zij voortaan het zendelingenwerk blijven steu-
nen.

Haar leven was een gave
haar zending een opgave
haar dood een overgave.

Mijn dierbaar missievolk, U droeg ik steeds
in 't harte. Alles had ik veil om U naar
Christus te brengen, te vormen en te onder-
wijzen.

Geliefde missionarissen in Tshumbe en Lodja,
ik heb uw zendelingenleven gedurende mijn
ziekte gevolgd ; er offerend voor gebeden. Dank
voor het jarenlange samenwerken met U op Gods
arbeidsveld. In de hemel spreek ik voor U en
mijn dierbaar missievolk uit het Sankurugebied
ten beste.

Ook naar hen die mijn droom : "De Stichting
van het Marialegioen" hielpen verwezenlijken,
gaat mijn erkentelijke dank.

En gij, beminde medezusters, die mij tijdens
mijn langdurige ziekte, met uw liefdevolle zorgen
hebt omringd, moge de Heer U rijkelijk ver-
gelden.

Dierbare broers, zusters en familieleden,
gaarne was ik midden U. Dank voor de troost
en nabijheid in mijn laatste levensmaanden.
Gij, mijn geliefde zusters in de Heer, in U
vond ik moed en kracht ; gedenk me in uw
gebed bij de H. Eucharistieviering.

Heer, zend het Licht van uw Geest, uw
Liefde en uw Waarheid, over onze missies. Goe-
de Moeder Maria, Gij waart de Ster die steeds
mijn levensweg verlichtte, wees ook de lichten-
de leid-stér voor allen die mij dierbaar blijven
en de Behoedster van onze missies.

H. Theresia van Lisieux, bescherm onze mis-
sies.

De familie VAN DE MAELE,
De familie VAN VAERENBERGH,
De Oversten en Zusters van Sint Franciscus te
Opbrakel,
danken U voor uw gebed en medeleven.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Nederbrakel