

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Domien-Herminus Van De Maele

Echtgenoot van

Mevrouw Zenaïde De Bodt,

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, op 20 September 1874, en er in de Heer ontslapen, de 30 November 1952, gezalfd met de H. Olie en voorzien van de Pauselijke Zegen.

De dood van de rechtvaardige is de rust, het einde van de arbeid zijns levens, de beloning en de kroon van een edele strijd.

« We bidden U, Heer, wil aan deze ziel de plaats van verkwikking, licht en vrede verlenen. Door Christus onze Heer ! »

De duurzame overledene was een recht-schapen man, vriendelijk voor iedereen, werkzaam voor vrouw en kinderen.

Beminde Echtgenote, ge zijt bedroefd en weent om mijn dood, doch eens vinden we elkander hierboven weer. Dank om uw goede zorgen in mijn laatste ziekte. Ook voor U, Kinderen, mijn dank ! Zorgt vooral voor moeder... ik en haar hebben zo veel voor U allen gedaan. Bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Uitgeverij H. De Croo, Steenhuize, t. v d. missie.

De Familiën VAN DE MAELE, DE BODT,
DE DECKER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.