



In onze dankbaarheid  
en in Gods liefdevolle hand  
blijft voortleven

DE HEER

## **Edmond VAN DE MAELE**

**echtgenoot van Jeannine DE PESSEMIER**

geboren te Erwetegem op 3 december 1938  
en overleden in de kliniek Zusters van  
Barmhartigheid te Ronse  
op 31 december 1996,  
gesterkt door het sakrament  
van de ziekenzalving.

De families :

**VAN DE MAELE - DE PESSEMIER  
SEEUWS - DE CUBBER**  
danken U voor uw gebed  
en medeleven.

Namis op vrijdag 31 januari 1997 om 18.30 uur  
in de dekenale kerk Sint-Pieter te Brakel.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A.. RAOUL, Brakel

Pépé,

we zitten er wat verslagen bij.  
Wij kunnen het moeilijk aanvaarden... De pijn  
en ons verdriet is groot, dat zal jij wel ver-  
staan... Je keek zo verlangend uit naar de thuis-  
komst bij de feestdagen. Je kon zo genieten van  
die momenten waarop wij allen samen waren.  
Het kwam diep uit je hart, en dat beseffen we  
nu nog beter.

Je bent er nu niet meer, pépé, en toch blijf je  
verder bij ons. Je hebt ons zoveel meegegeven:  
je harde werklust en je zin voor humor, je aan-  
hankelijkheid aan ons, en je moed op die lange  
lijdensweg van ziekte en pijn. Wij vergeten je  
niet. Samen met mémé zullen we nu voortle-  
ven van wat jij ons hebt voorgeleefd.

*M' n dierbare echtgenote,  
we waren samen in lief en leed om elkaar be-  
kommerd. We hebben samen gewerkt voor ons  
gezin. Bedankt, om al uw zorgende genegen-  
heid, zovele jaren.*

*M' n goede kinderen, kleinkinderen en familie,  
ik had je allen zo lief. Wees voor elkaar een  
troost en steun. Blijf nu eensgezind rondom  
mémé. En gij die mij in de jaren van mijn lij-  
den met kennis en zorg hebt bijgestaan: heb  
dank om alles.*

*Goede vrienden en kennissen,  
dankjewel voor al die jaren die we samen  
mochten doorbrengen.*