

Barmhartige God, dat Uwe genade zich ontferme
over de ziel van hem, die heden voor U komt te
verschijnen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL VANDE MAELE

Echtgenoot van

Mevrouw OLGA SEEUWS

geboren te Erwetegem, de 3 October 1904 en god-
vruchtig overleden te Sint Martens-Lierde, de
23 November 1953. Voorzien van de H. H. Sacra-
menten der stervenden.

Het leven van de mens is als een vuur dat opflak-
kert, daarna uitdooft en sterft.

In het midden van zijn jaren geknakt, laat de
overledene de indruk bij allen die hem gekend
hebben, dat de droeve gevolgen van zijn lastig en
gevaarlijk ambacht, ook zijn sporen bij hem hadden
ingeprent en zijn vroegtijdige dood eens te meer
een slachtoffer deed tellen.

Duurbare echtgenote, heb dank voor uw zo
trouwe liefde, voor de tedere en onophoudende
zorgen die mijn lijden, vooral de laatste jaren van
mijn leven, verzacht en verzoet hebben.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, gij die mij
zo bemindet, eert en bemint uw moeder die zo mijn
lijden heeft gedeeld. Blijven wij allen verenigd in
onze gebeden tot aan het blijde wederzien in de
Hemel.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Uitg. M. De Vos, St. Martens-Lierde.

De families VANDE MAELE, DE DECKER,
SEEUWS en BAESKENS,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.