

Geloofd zij Jezus-Kristus.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

**Eugenie Van De Maele**

weduwe van Mijnheer

MARCELLIEN MATTHIJS

geboren te Ste Maria Oudenhove den 4 November 1875 en godvruchtig overleden te St Jans Hemel-veerdegem den 6 Augustus 1948, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Zij was lid van alle godvruchtige genootschappen.

Als overtuigde christene, stond zij onwankelbaar in het Geloof, was zeer stipt in het volbrengen van haar plichten, vol eerbied en liefde voor God en zijn H. Kerk.

Als moeder was zij een voorbeeld van tedere bezorgdheid. Reeds vroeg moest ze alléén de last dragen van haar huisgezin, doch immer betrouwend op Gods Voorzienigheid, wist zij het met wijsheid en volle toewijding te besturen.

Duurbare kinderen vooral gij mijn geliefde schoondochter, van harte dank voor uw maandenlange tedere zorgen en aanhoudende genegenheid. Beminde broeders, zusters, schoonzusters en familieleden, bidt allen voor mij. Vaarwel en tot blijde wederzien in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Drukkerij Pauwels, Vredestr., 56, Geeraardsbergen.

De familiën

VAN DE MAELE ,  
MATTHIJS ;  
DE PESSEMIER ;  
DE NUTTE,

danken voor de blijken  
van genegenheid en  
kristene deelneming bij  
het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.