

Wie in mij gelooft, al is hij gestorven
zal leven. E.V. S. JAN. XI-25



Vroom aandenken aan

DE HEER

**Franciscus, Albert
VAN DE MAELE**

echtgenoot van

Marie-José VAN DE MAELE

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 7 juli
1915 en godvuchtig overleden in de Sint-
Elisabethkliniek te Ukkel op 29 maart 1985,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

Wij moeten ons aan Gods wil onderwer-
pen, hoe bitter het ons ook valle, omdat Hij
oneindig wijs en liefderijk is. (H. Basilius).

De blijdschap van ons hart is verdwenen
en in droefheid veranderd.

Geliefde echtgenote, mijn heengaan zal uw
leven eenzaam maken. Wij blijven samen
verenigd in gebed en offer.

Beste broers, zuster, schoonbroers, schoon-
zusters en bloedverwanten, vaarwel.

De plechtige eucharistieviering gevolgd door
de teraardebestelling, heeft plaatsgehad in
de St-Rumolduskerk van Schepdaal op woens-
dag 3 april 1985 om 10 uur.



De families
**VAN DE MAELE,
VAN DE MAELE,
DE BODT
en
VAN DORPE**

danken om Uw gebeden en bliken
van deelneming.

Drukk. Van Lint

Begraf. Arijs