

Op 'U, mijn God heb ik gehoopt ;
In Uwe handen ligt mijn eeuwige zaligheid.
(Psalm 30)



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

GASTON VAN DE MAELE

echtgenoot van Mevrouw
ANNA DE SMET

geboren te Ophasselt op 8 juni 1911 en bij een
smartelijk ongeval overleden te St.-Maria-Lierde,
op 26 maart 1966, "in extremis" gezalfd met
het H. Oliesel.

Heer, de slag die ons treft, heeft ons hart
vermorzeld, maar Gij blijft onze Vader : doe met
ons naar Uw H. Wil. (H. Augustinus)

Wij willen van hem getuigen dat hij een goed
mens is geweest, die er meer aan hield dit te
zijn dan wel te schijnen.

Vrouw en kind, naastbestaanden en vrienden zul-
len die slag sterk aanvoelen, doch zichzelf troos-
ten met de gedachte aan die voorbeeldige echtge-
noot, ingoede vader, trouwe bloedverwant en
vriend.

Zoals de dichter zijn eigen vader, zo gedenkt
zijn dochter, echtgenote en allen die hem kenden
hem met deze woorden :

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid
hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk man te zijn
in woord en daad.

Dit weze de dankbare gedachte, vooral van
vrouw en kind aan de zo brutaal ontnomen
echtgenoot en vader. Laten wij bidden voor zijn
zielezaligheid en om berusting en aanvaarden van
de schikkingen der Goddelijke voorzienigheid.

Dierbare echtgenote, het was niet mijn verlan-
gen op zo'n wijze van U te scheiden. Lieve Nicole,

gaarne had ik u voor 't leven een laatste kruisje
gegeven. Laten wij echter samen Gods H. Wil
eerbiedig aanvaarden. Het geloof, waarin gij zult
volharden, waarborgt ons een eeuwig weerzien.
God beware en bescherm U.

Dierbare familieleden en vrienden, mijn gedach-
ten en mijn zegen zijn u toegezegd.

Laten wij bidden voor elkaar.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid
voor hem.



Mevrouw Anna DE SMET, zijn echtgenote
Mejuffer Nicole VAN DE MAELE, zijn dochter
De families VAN DE MAELE, MINNAERT, DE
SMET en DE DECKER,

DANKEN U
voor Uw deelneming in rouw en gebeden.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde