

De mens 'n weet vandage niet
Wat morgen hem kan brengen,
Noch hoe, noch waar de felle dood
Hem in de weg zal springen! (G. Gezelle)

†

Blijvend aandenken aan
de heer

GEORGES VAN DE MAELE

echtgenoot van mevrouw

Martha Beerens

geboren te Zarlardinghe op 4 december
1925 en overleden te Goeferdinge op
7 januari 1979.

De families Van de Maele, Beerens,
Van Wijmeersch, Spitaels, Matthijs

danken u oprecht voor uw
gebeden en uw blijken van
medeleven.

Drukkerij De Vos, koster Overboelare

Scheiden doet lijden, vooral wanneer er
geen terugkeer meer mogelijk is.

Hoe wij het ook opvatten, het blijft een
onpeilbaar mysterie. Geen mens kan er
een antwoord op vinden.

Gij alleen, Heer en Meester van het
Heelal, die U hebt laten vinden door het
volgen van uw lichtende Ster, neem hem
nu op in het licht van uw Rijk en blijf
voor ons de lichtende Ster, want U ont-
moeten is niet altijd gemakkelijk. Zoveel
wereldse waarden verblinden onze ogen
zodat wij U niet meer zien, verdoven
onze oren zodat wij U niet meer horen,
strelen onze zinnen zodat wij U niet
meer nodig hebben.

Goddelijke Vader, heb erbarmen met ons
allen. Wij zijn maar mensen. Help ons
gelovig de weg te zoeken langswaar wij
U kunnen zien, horen en ontmoeten voor
altijd in uw heerlijkheid, zoals Gij het ons
hebt toegezegd in Christus onze Heer.

Mijn dierbare echtgenote, het is hard zo
onverwacht en zo vroeg van u te moeten
scheiden. Zoek nu troost bij onze kinde-
ren en kleinkinderen en blijf mij samen
met hen gedenken in uw gebeden.