

·GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



Bid voor de zielerust van

MEVROUW

## **GERMAINE VAN DE MAELE**

weduwe van wijlen de Heer

**AIME VAN DER SCHUEREN**

geboren te Hemelveerdegem, op 21 juni 1902  
en godvruchtig overleden in het rustoord Ter  
Deynsbeke te Zottegem, op 7 januari 1985,  
gesterkt met de H. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke zegen.

---

" Broeders en zusters,  
nu wij als gelovige mensen  
deze dierbare overledene gaan begraven,  
bidden wij tot God voor wie alles leeft,  
dat Hij deze zwakke en vergankelijke mens  
doet verrijzen in onvergankelijkheid  
en haar verenigt met allen  
die reeds zijn voorgegaan.  
Moge God haar, door de kracht van Jezus'  
verrijzenis, barmhartig zijn, vergeving  
schenken van alle schuld  
en haar opnemen in zijn eeuwige liefde. "

" Wie mijn leerling wil zijn neme zijn kruis  
op en volg me mij " zegt Jezus.  
En Jezus kruis was een zeer zwaar kruis.

De dierbare overledene heeft ook haar kruis  
gedragen, maar steeds met groot geduld en  
in geest van geloof.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, U zijt  
altijd zo goed geweest voor mij en vader.  
Uw zorg en uw liefde omringden ons en  
brachten ons dat innerlijk geluk dat veel  
meer waard is dan geld en goed.

Beste kinderen, mijn dankbare liefde tot U  
sterft niet : bewaar in uw hart mijn aanden-  
ken en dat Gods zege op u blijve rusten.

Wees mij indachtig in de H. Mis en in uw  
familiegebed.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen  
op U.

### **De families**

**VAN DE MAELE, VAN DER SCHUEREN,  
DE LANGE en BERCHMANS,**

danken U oprecht voor uw gebeden en  
blijken van christelijke deelneming.

---

Drukk. De Clercq-De Meyer, Zottegem (S.M.O.)  
Begrav. Van Asbroeck, Zottegem (S.M.O.)