

Hard is deze beproeving, doch God geeft en hij neemt,  
en zijn Heilige Wil zij gezegend!



TOT VROME NAGEDACHTENIS VAN DE HEER  
**Henri Jan - Baptist VAN DE MAELE**

echtgenoot van Mevrouw  
Rachel MARGINET

geboren 25 mei 1914 te Hemelveerdegem, godvruchtig  
in de Heer overleden te Aalst, 7 juni 1964, gesterkt  
door de genademiddelen van onze H. Moeder de Kerk.

O Heer, Gij hebt mij beproefd, doch verduelig heb ik  
mijn pijnen doorstaan, wel wetend dat, indien wij met  
Christus lijden, wij ook met Hem zullen verheerlijkt  
worden.

Mijn liefste echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
duurbare zusters, schoonvader, schoonzusters, schoon-  
broeders en familieleden, ik dank U voor al uw mede-  
voelen, voor de dierbare zorgen en bekommernis die  
gij allen voor mij hebt besteed tijdens mijn ziekte. Ik  
bid de Heer U hiervoor ruimschoots te vergoeden. Hem  
zal ik vragen U allen te troosten en te zegenen. Mijn  
duurbare echtgenote, liefste kinderen en kleinkinderen,  
troost U in de gedachte dat ik steeds met U medeleef  
en medevoel. Blijf vroom en geduldig in de Heer, op-  
dat U ook eens met mij het eeuwig geluk moogt kennen.  
Leef steeds allen samen in innige verbondenheid lief-  
de en goedheid, put kracht om te leven en aanvaard  
gelaten de zware beproeving die God toelaat. Kinderen,  
blijft allen de steun van uw zwaarbeproeefde moeder.  
Ik blijf voor U zorgen en spreek voor U allen ten beste  
bij de Heer. Hebt vertrouwen, God is onze Vader. Eens  
zien wij elkaar terug in de Hemel.

H. Hart van Jezus, wij hebben vertrouwen in U.  
300 d. afl.

Mevrouw Rachel VAN DE MAELE - MARGINET en kinderen,  
De familiën VAN DE MAELE, MARGINET, DE LANGE, GOESSENS en  
VERBEKEN,

danken U voor uw gebed, dat een zoete lfenis  
was voor onze duurzame overledene. Uw deelna-  
me in onze smart was een ware troost.

Onze beste dank.