

Onze Vader, die in de Hemelen zijt, Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Hermine Van De Maele

Echtgenote van

Mijnheer Kamiel De Brakeleer

geboren te St. Martens-Lierde, de 3 Maart 1880, en er in de Heer ontslapen, de 1 Februari 1949, gesterkt door de laatste Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Heden is de mens en morgen verschijnt hij niet meer... de dag van morgen is immers onzeker.

Weest dan altijd bereid en leeft zo, dat de dood U altijd bereid vinde.

Gelukkig die mag zeggen : ik heb mijn levensloop voltrokken, het geloof bewaard, de goede strijd gestreden, voor het overige is mij de kroon des Hemels bewaard.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, haastig en onverwachts roept God mij tot Hem. Ik moet U verlaten doch mijn liefde voor U sterft niet ; bidt veel voor mij opdat de opperste Rechter mij genadig weze ; leeft allen kristelijk, dat alleen telt voor de eeuwigheid, zo zien wij eens elkaar weder hiernamaals in eeuwige blijdschap en vrede.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De familie DE BRAKELEER,
De familie VAN DE MAELE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.