



Heer, geef in uw goedheid rust en vrede aan

DE HEER

Ivo - Richard VAN DE MAELE

echtgenoot van Mevrouw

RACHEL DUHAUD,

geboren te Erwetegem op 20 augustus 1902
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 3 februari 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerd Mijnwerker

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers.

De overledene heeft een groot gezin op-
gevoed, hard gewerkt in de diepte van de
mijn. Hij heeft grote zorgen gehad en de
last en de gevolgen van het werk in de mij-
nen gedragen.

Zijn leven werd door ziekte, lijden en te-
genheden gesloopt, maar ook geheilgd. Dat
wist hij als kristen te aanvaarden en in de
donkerste uren was zijn geloof in God zijn
sterkste kracht. Zijn moeilijke pelgrimstocht
is nu ten einde. Nu volgt de beloning voor
het gedragen lijden.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, ik dank u voor al wat gij voor mij
gedaan hebt. Blijf voor elkander zorgen en

blijven wij in liefde en gebed met elkaar
verbonden.

Moge het geloof in zijn Verlosser Jezus
Kristus, het lijden dat hij te dragen kreeg
hem nu strekken tot vergiffenis van zonden
en voor hem het loon van het eeuwig leven
verdiene.

De families VAN DE MAELE, DUHAUD,
DE DECKER, VAN DEN HAUTTE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel