

*O neen... 't is geen sterven, neen,
't is 't Leven dat begint. (G.G.).*

Liefdevol en vroom aandenken
aan een goede man, vader en opa
DE HEER

Jozef VAN DE MAELE

echtgenoot van Mevrouw
Gaby DE CROO

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 18 mei 1921, thuis, omringd van zijn familie,
overleden op 25 juli 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Hij was lid van de Kerkraad
en bestuurslid van de KBG.

Namis : maandag 27 augustus 1990 om 19 uur.

*Ik dank God om al die jaren
waarin ik gelukkig was.*

*Te midden velden, wei en groen
mocht ik stil genieten
van Gods welig seizoen.*

*Met stoere hand
heb ik gezaaid en geplant
en wachtte vol blijdschap
op de oogst van mijn land.*

(J.V.).

†

De familie
dankt U voor uw bliken van medeleven.

Uitgeverij b.v.b.a. Braeckman - (055) 42 26 24
Rouwleiding A. Marroyen - (055) 42 26 08



*O neen... 't is geen sterven, neen,
't is 't Leven dat begint. (G.G.).*

Liefdevol en vroom aandenden
aan een goede man, vader en opa
DE HEER

JozeF VAN DE MAELE

echtgenoot van Mevrouw
Gaby DE CROO

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 18 mei 1921, thuis, omringd van zijn familie,
overleden op 25 juli 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Hij was lid van de Kerkraad
en bestuurslid van de KBG.

Vake,

Wij zijn allen diep bedroefd om je heengaan.

*Er was nog zoveel te zeggen, nog zoveel wilden
we samen beleven.*

*De laatste weken van je lijdensweg, waar we
allen zo dicht bij je waren was je grootste
droefheid afhankelijk te zijn van anderen, de
vrees anderen tot last te zijn.*

*Je was voor ons geen last, vake - je was de-
zelfde eenvoudige, rechtlijnige man die je steeds
bent geweest.*

*Geen grote woorden maar de eenvoud en het
intens levensgeluk heb je ons bijgebracht.*

*Je straalde voor ons goedheid, vriendelijkheid,
sterkte, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid uit.
Dit waren geen ijdele woorden maar de pijlers
waarop je samen met moeke jou leven hebt
opgebouwd. Geen mens was in jou ogen minder-*

*waardig. Integendeel, voor hen die minder aan-
vaard werden stond uw deur steeds wagenwijd
open en dat was voor jou de gewoonste zaak
ter wereld.*

*Ook de verbondenheid met de aarde, met al
haar pracht, heb je ons bijgebracht. De aarde,
die je je ganse leven hebt bewerkt, daar ver-
trouwen we je nu aan toe, met veel verdriet
maar ook met grote dankbaarheid voor je
prachtige voorbeeld.*

*Het deinende korenveld, het gezang van het
koninkje, het overvliegen van de roodstaartjes
of de eerste zwaluw in de goede week zal ons
steeds aan jou herinneren.*

Dank je wel, vake.

Moeke,

*Droefheid om het heengaan na maandenlange
strijd mag ons niet doen vergeten hoezeer je
nu lijdt.*

De liefde van je kinderen weze je een troost.

*Het was de wil van vake dat welverdiende rust
je nu zou zijn gegund.*

Vake, slaap in rust en vrede in Gods armen.

Groot was je inzet voor alles.

Moge deze verder leven in ons !

Namis : maandag 27 augustus 1990 om 19 uur.

†

De familie

dankt U voor uw bliken van medeleven.

Uitgeverij b.v.b.a. Braeckman - (055) 42 26 24

Rouwleiding A. Marroyen - (055) 42 26 08