

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

Bid voor de ziel van Mijnheer

JOZEF VAN DE MAELE

Echtgenoot van Mevrouw

ANNA VAN HOORDE

geboren te St. Jans-Hemelveerdegem. de 9 Maart 1906
en godvruchtig overleden te Ste Maria-Lierde.
de 27 October 1951.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De Heer heeft hem in zijn laatste levensdagen de kelk van het lijden tot den bodem toe doen ledigen, doch, indachtig dat de kwellingen voor ons een weldaad worden, wanneer wij ze met volmaakte overgave aan Gods Wil aanvaardden, heeft hij alles met stichtende verdueligheid verdragen.

Duurbare echtgenote en kinderen, familieleden en vrienden, nog had ik niet gedacht zo snel van U te moeten scheiden; het is me werkelijk hard U te moeten verlaten. Vaart wel, troost U en stelt uw betrouwen op God, want nooit slaat God zonder ook te zalven. Blijft ondertussen onder elkander verenigd, dient God getrouwelijk en leeft zo dat ge Hem nooit hoeft te vrezen. Nu zijt ge ten zeerste bedroefd. Ik begriip het, maar

denk eraan, eens zullen we mekaar weerzien in vreugde en niemand zal ons dan nog kunnen scheiden.

Dank voor uw liefde en goede zorgen en vergeet me niet in uw gebed.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De familiën VAN DE MAELE, DE LANGHE, VAN HOORDE en DE CUBBER.

Uitg. Surdiacourt L.. Koster, Ste Maria-Lierde