

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MIJNHEER

JULES VAN DE MAELE

Echtgenoot van Mevrouw **MARIA MOTTE.**

Geboren te Hemelveerdegem de 10 Augustus 1900
en godvruchtig overleden te Delftinge de 5 April
1953, gesterkt door de HH. Sacramenten der
Stervendens en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de Gelovige Zielen.

Met stille ontroering begeleiden wij deze voortreffelijke man ten grave.

Hij heeft de goede strijd gestreden en zijn loopbaan in de getrouwe vervulling van zijn godsdienstige en maatschappelijke plichten beëindigd.

Gans zijn leven heeft hij ten dienste gestaan van het goede : in zijn gezin als voorbeeldige echtgenoot en vader, op het werk als een trouwe medewerker.

Een man is van ons heengegaan wiens herinnering bij velen lang zal voortleven om zijn goed karakter waardoor hij hartelijke vriendelijkheid om zich heen verspreidde.

De beproevingen zijn hem niet gespaard gebleven ; te vroeg werd hij door een harde kwaal getroffen, maar hij heeft alles moedig gedragen en de Heer aangeboden. Wat ik deed en wat ik leed, neem het genadig aan Heer als de nederige offergave van uw dienaar.

Goede echtgenote, samen hebben we schone gelukkige jaren doorgebracht, heb dank om uw grote liefde en hartelijke genegenheid. Ook u bedank ik mijn goede zoon Frans om uw diepe gehechtheid aan uw vader.

En gij mijn duurzame bloedverwanten en vele vrienden, gunt mij een laatste vriendendienst : een goed gebed voor mijn zielezaligheid.

Heer, geef hem de eeuwige rust.



De familiën VAN DE MAELE, MOTTE, DE LANGE
en DE COCK,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.