

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

MARIA VAN DE MAELE

echtgenote van de heer
Remi VAN DEN BERGHE

geboren te Erwetegem op 16 november 1916 en godvruchtig overleden te Zottegem, kliniek Dr Goffaerts op 8 mei 1977, gesterkt door het heilig Sakrament der zieken en de pauselijke zegen in het stervensuur.

" Heer, Gij nodigt ons uit naar U toe te komen. Gij verwacht ons wekelijks aan de eucharistische maaltijd in de heilige mis. Aanvaard wat wij U aanbieden. Maak deze gaven van brood en wijn tot voedsel voor de eeuwigheid, door Christus onze Heer."

Het leven van de mens op aarde is een voorbereidingstijd waarin vreugde maar ook droefheid, voorspoed en tegenspoed, gezondheid en ziekte elkander afwisselen.

Daardoor kan en moet de mens, volgens Gods schikking, een beter leven verdienen :
- als hij alles naar God weet te richten.

Zo wordt het leven van de goede mens als voorbereiding tot het zalig en eeuwig geluk; zo wordt de kristelijke dood het begin van de hemelse vreugde.

- Dierbare echtgenoot, ik dank U voor de jaren die wij samen hebben doorgebracht. Wij zijn in liefde voor elkaar een steun en sterkte geweest.

- Beste kinderen, kleinkinderen blijf nu uw vader omringen met uw liefde.

- Vader en moeder, uw verdriet zal ook wel heel

groot zijn nu reeds twee van uw kinderen u reeds zijn voorgegaan.

Mag ik U vragen en ook aan alle familieleden voor mij te bidden in dagelijks familiegebed en in uw wekelijkse zondagmis.

O. L. Vrouw, patrones van onze parochie, spreek voor haar ten beste.



Remi VAN DEN BERGHE haar echtgenoot
Gustaaf en Suzanne SPRANGERS-VAN DEN
BERGHE en kinderen

Jean en Christiane D'HONDT-VAN DEN BER-
GHE en kinderen

haar kinderen en kleinkinderen
Pius en Emma VAN DE MAELE-VAN DORPE
haar ouders

De families VAN DE MAELE, VAN DEN BER-
GHE, VAN DORPE en VEKEMAN

**Danken U innig voor de bliken van
deelneming in hun rouw.**

Drukk. De Ryck-Dubelloy Zottegem tel. 091-600 529