

Moeder zijn is alles geven,
Zorg en lijden, liefde en leven ;
Moeder zijn is alles derven,
Om dan heel gerust te sterven.

VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN

MEVROUW

Maria - Helena VAN DE MAELE

weduwe van de heer

GUSTAAF VAN ONGEVAL

geboren te St.-Martens-Lierde, op 27 juni 1895
en er godvruchtig overleden op 2 september
1978, gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken.



De families **VAN DE MAELE, VAN ONGEVAL,**
VAN PETEGEM en VERCLEYEN,

danken U van harte voor uw blijken van
christelijke deelneming in hun rouw.

Uit onze parochiale gemeenschap is terugge-
keerd naar de Heer een vrome vrouw die de
Heer trouw heeft gediend ; zolang het haar de
krachten toelieten kwam zij haar levensoptimisme
putten in regelmatige zondagmis en H. Com-
munie ; als het kompas naar het noorden was
haar hele leven feilloos gericht naar de Wil van
God en de plannen der Goddelijke Voorzienig-
heid.

Als de sterke vrouw uit de H. Schrift arbeide
zij onvermoeid aan de opbouw van haar gezin,
ook en vooral na het pijnlijk afsterven van haar
duurbare echtgenoot ; zij had oog voor alles
wat er omging, altijd maar bezig, nooit werd zij
aangetroffen met ledige handen, een voorbeeld
van liefde en levensmoed. Zij verlangde niets
voor zichzelf, maar was altijd gereed voor de
anderen. Het was haar grootste geluk iemand
blij te maken. Daarom mogen wij nu niet twif-
felen aan de uitnodiging van de Heer zelf :
« Kom, gezegende van Mijn Vader, want... »

Nu kunnen wij niets anders meer dan met onze
dankbaarheid gaan naar God, omdat Hij ons
zulk een moeder heeft gegeven. Wij hadden nog
liever enige jaren onze wederliefde getoond
maar hier ook moeten wij haar volgen met de
gedachte : « Zoals de Heer het wil is het goed ».

Moeder, wat wij U thuis en in de kerk hebben
zien doen voor onze afgestorven familieleden
gaan wij voort voor U doen, in eigen familie-
kring en in de Zondagmis, die Gij nooit vrij-
willig hebt nagelaten. Daarom bidden wij nu in
dankbaar vertrouwen : « Gedenk, Heer, uw die-
nares, die ons is voorgedaan met het teken van
ons geloof. Verleen haar en aan allen, die in
Christus rusten, de plaats van verkwikking, van
licht en van vrede. Amen.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.