

Wees ook gij bereid opdat de Mensenzoon komt
op het uur dat gij het niet verwacht.



Dankbaar aandenken aan
MEVROUW
Oda VANDEMAELE
weduwe van wijlen de Heer
Jules VAN DYCKE.

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
26 november 1907 en godvruchtig overleden
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem op
28 juli 1994, gesterkt door de
H. Sacramenten der zieken.

De families VANDEMAELE- VAN DYCKE
danken U voor uw blijken van medeleven in de
rouw die hen treft.

Drukk. H. Maginet, Zottegem
Tel. 09/360.74.96

Een vrouw van groot vertrouwen
een moeder van gebed.
Haar handen waren veel gevouwen
haar houding nauwgezet.

Zij bleef een schone oude vrouw
tot in haar hoge jaren.
Haar moederhart bleef blij en trouw
een diep geloof bewaren.

Haar dienstbaarheid was nooit gemeten.
Zij hielp zovele moeders.
Zij kreeg een taak toegemeten
Gods hulp te mogen zijn.

Rust nu maar uit van het vele werken
God wacht op u,
Zijn goedheid kent geen perken.