

Treed binnen in de Woonplaats van God, aanbid de Zoon der Maagd Maria, die U de zaligheid bezorgd heeft.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

ODILE VAN DE MAELE

weduwe van Mijnheer August De Ville

geboren te St Martens-Lierde de 12 juli 1890 en godvruchtig overleden te Goeferingde de 3 december 1961, voorzien van de HH. Sakramenten der sterfenden en de Pauselijke Zegen " in articulo mortis "

Het is troostend voor de Kindren te mogen zeggen " dat hun Moeder ingeslapen is in de Heer, dat zij het einde van haar leven zag naderen met die bovennatuurlijke onderwerping en berusting, die een der kostbaarste genaden vormt voor hen die heengaan, en voor hen, die blijven, een vreugdevolle troost. "

De dood heeft deze brave en goede vrouw op de weg van het tijdelijk bestaan geslagen, om aan haar ziel de gelegenheid te bieden, het ideaal van elk menseneven te ontwaren : de beloning van de eeuwige rust bij de Heer.

Haar leven verliep in eenvoud des harten en in 't belevan van haar geloof in God, in 't vervullen van haar plicht.

Zij heeft de goede strijd gestreden, te samen met de gebeden en offers van diegenen die haar hier beneden dierbaar waren, zullen haar nu uit Gods handen, de eeuwige beloning verdienen. Haar Kroon als Vrouw en Moeder zal niet gering zijn.

Dierbare Kindren, ik laat u achter in het leven, nadat ik naar beste vermogen samen met Vader, gewerkt heb aan uw zorgen en opvoeding. Ik dank u voor de kinderlijke liefde waarmede gij mij zo eerbiedig omringd en verzorgd hebt. Leeft verder eendrachtig in de Heer, bewust van uw verantwoordelijkheid als mens en als kristen. Bewaart levendig in uw gedachten en gebeden uw Ouders die toch alle

goed betracht hebben voor u, naar ziel en lichaam. Blijft ons dankbaar door een H. Mis te laten opdragen. Vaartwel gij mijne Kindren, Kleinkindren en allen die mij liefde en hulp verstreken. God zegende in het leven en ook hiernamaals.

H. Hart van Jezus ontferm u over haar.

H. Barbara, bid voor haar.



De familiën

DE VILLE, VAN DE MAELE,
VAN OUDENHOVE en
PREMEREUR,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene,

DANKEN U.

Uitg. Mw De Croo, Desteinge