



Tot zoet aandenken aan

MIJNHEER

Pierre VAN DE MAELE

echtgenoot van

Maria PREMEREUR

geboren te Steenhuize-Wijnhuize,
op 23 juli 1900 en overleden te St-
Jans-Molenbeek, op 30 april 1969,
na een korte ziekte, voorzien van de
H.H. Sacramenten der stervenden.

Die wij liefhadden is ons onverwacht
ontnomen, doch Uw wil geschiede,
o Heer !

De dierbare overledene was een over-
tuigd kristen, een zorgvuldige vader,
steeds bekommerd om het geluk der
zijnen, een man van plicht en een
trouwe vriend, gediensig voor iedereen.

Dierbare echtgenote, de herinnering
aan onze vreugden en zorgen nam ik
mee naar de eeuwigheid als de laatste
relikwie van ons leven, heb dank voor
al het goede dat gij in mijn leven hebt
gebracht, U ook mijn zoon en fam-
ilie zeg ik vaarwel die mij zo genegen

waard, vergeet mij niet in uw gebeden,
blijf mijn voorbeelden indachtig.

Zoet Hart van Jesus, wees mijn
zaligheid. (300 d. afl.).



Mevrouw Pierre VAN DE MAELE,
geboren Maria PREMEREUR,
Mijnheer Willy VAN DE MAELE,
En de familie,

danken U voor de gebeden en
blijken van kristelijke deelneming
die U hebt betuigd bij deze ge-
legenheid.

Begravenissen Ch. GOEMAN,
161, Ninoofse steenweg, Br. 8 - Tel. 21.17.70