

Geloofd zij Jezus Christus.



Dit gebedsprentje nodigt U uit te bidden
voor de heer

PIUS VAN DE MAELE

echtgenoot van mevrouw

EMMA VAN DORPE

geboren te Erwetegem op 5 december 1895 en
godvruchtig overleden in de Dr. Goffaertskliniek
te Zottegem op 30 september 1984, gesterkt door
het H. Sakrament der Zieken.

OPGEEISTE 1914-1918

Emma Van Dorpe,

Henri en Florence Simoens-Van de Maele, kinde-
ren en kleinkind,

Florimond en Germaine Van de Maele-De Marte-
laere, kinderen en kleinkinderen,

Willy en Mariette Van de Maele-Van Eggelen, kin-
deren en kleinkinderen,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Remi en
Maria Van den Berghe-Van de Maele,

De families Van de Maele, Van Dorpe, De Decker
en Van den Abeele,

danken U voor uw deelneming en gebed.

Op de zondag dat Pius dit aardse tranendal verliet
was ons gebed in de H. Eucharistie een gebed
van hoop en vervulling :

" God, uw almacht treft ons het meest
wanneer Gij barmhartig zijt
en keer op keer vergeving schenkt.
Overstroom ons met uw genade ;
dat wij met spoed de wegen gaan
naar het beloofde land,
en het geluk van de hemel erven.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de
heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. - Amen."

Dierbare echtgenote, wij hebben vele jaren mogen
samen zijn, omringd en verzorgd door onze kin-
deren, voor wie wij veel hebben gewerkt en ge-
zorgd en die dan ook in kinderlijke wederliefde
ons nabij waren.

Beste kinderen en kleinkinderen, mijn beste dank
voor zoveel genegenheid en zorg, blijf diezelfde
liefde betonen aan uw moeder. En bid voor mijn
zielerust in gezinsgebed en in de zondagmis.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

Druk. Magerman Zottegem