

" Een heilig priester is gelukkig, maakt gelukkig, blijft gelukkig, sterft gelukkig " (Edw. Poppe).



Wij bidden U, Heer, ontvang in uw Rijk uw trouwe priester
ZEEREERWAARDE HEER

THEODUUL VAN DE MAELE

geboren te Moerzeke op 22 oktober 1884, priester gewijd te Luik op 12 april 1909, leraar te Ninove op 24 september 1909, onderpastoor te Lochristi op 12 september 1922, te St.-Amandsberg-center op 25 juni 1925, pastoor te Wetteren-Overbeke op 1 juni 1935, te Heusden (O. Vl.) op 3 februari 1945, van op de kansel tot het Vaderhuis teruggeroepen om aan de glorie van de verheerlijkte Kristus deelachtig te worden in de kerk te Heusden op zondag 9 oktober 1966.

Pastoor Van de Maele was een wijs en godvruchtig priester, een ware getuige van Kristus. Zijn leven was gekenmerkt door eenvoud, door geest van geloof en mannelijke vroomheid. Hij was een man van gebed.

Zonder omhaal van woorden maar edelmoedig en trouw vervulde hij de taak, die hem door zijn bisschop was opgedragen. In het St.-Aloisiuscollege te Ninove, op de parochies Lochristi, St.-Amandsberg-center, Wetteren-Overbeke en Heusden was hij een toonbeeld van toewijding en stiptheid. Dag aan dag was hij op de baan om zijn parochianen te bezoeken. Hij was een steun voor de zieken, een vriend van de geringen. Voor priesters, religieuzen en leken was hij een wijs raadsman, voor zijn

onderpastoors een begrijpende vader. Het kristelijk onderwijs lag hem na aan het hart: elke week zagen de kinderen de slanke gestalte van hun bejaarde maar steeds werkzame pastoor in de klas verschijnen.

Hij stelde veel vertrouwen op de moederlijke voorspraak en bescherming van Onze-Lieve-Vrouw. Elk contact met deze edele priester was als een ontmoeting met de Heer. Hij onderging de heilzame invloed van zijn vriend Priester Edward Poppe.

Als bekroning van zijn aardse loopbaan verleende de Heer hem het voorrecht hem te laten sterven bij de uitoefening van een bij uitstek priesterlijke bediening: de verkondiging van het woord Gods.

Beminde familieleden, beste confraters, dierbare parochianen, ik dank u voor uw genegenheid en medewerking. Met aandrang vraag ik u mij in uw gebeden te willen gedenken. Tot weerziens bij de Heer.

Juffrouw Madeleine VAN DE MAELE, zijn nicht;
De families VAN DE MAELE en VAN ASSCHE ;
E. H. Julien DE CLERCQ, onderpastoor ;
E. H. Gustaaf PIERSENS, onderpastoor ;
Eerwaarde Zusters van St.-Vincentius van Deinze ;
Eerwaarde Zusters van St.-Vincentius van Oostakker ;
De leden van de Kerkraad ;
Juffrouw Gilberte PHILIPS, zijn trouwe huishoudster,

danken U zeer oprecht voor de hun betoonde
blijken van deelneming en de gebeden gestort
bij het heengaan van hun dierbare afgestorvene.