

In Gods genadigheid  
bevelen wij met groot vertrouwen

DE HEER

## VALERE VAN DE MAELE

echtgenoot van Mevrouw  
**AGNES DE RUYVER**

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 18 juli 1928  
en schielijk overleden te Brakel, op 27 juni 1985,  
gesterkt door de HH. Sakramenten « in extremis ».

Lid van de Boerengilde van Brakel-Michelbeke.

---



Voor je gebeden, medevoelen en genegenheid  
danken :

**De families**

**VAN DE MAELE, DE VOS,  
DE RUYVER en MEERSCHMAN.**

---

Drukk. De Clercq-De Meyer, Zottegem (S.M.O.)  
Begraaf. Van Asbroeck, Zottegem (S.M.O.)

Valère,

Geslagen en ontredderd sta ik hier, met in mijn  
handen de scherven van ons groot geluk dat we  
samen hebben zien groeien, dag na dag, tussen  
ons beiden, in onze kinderen, op ons bedrijf.

Hou mijn hand in de jouwe terwijl ik moeizaam  
verder ga in het getrokken spoor tot het blij  
weezien in het Licht.

Agnes.

Lieve Vader,

We kunnen het bijna niet onder woorden bren-  
gen hoezeer wij je zullen missen...

Uw heengaan kwam zo plots, zo onverwacht  
dat we het maar met moeite kunnen geloven en  
nog niet ten volle beseffen wat een ramp ons is  
overkomen. Want ge waart niet alleen ons vader,  
ge waart eerst en vooral een goede vriend die  
steeds een bemoedigend en opbeurend woordje  
klaar had om ons te motiveren in studie, werk,  
sport.

We kunnen maar niet begrijpen dat iemand  
die zoveel betekende voor ons en nog zoveel te  
verwezenlijken had ons zo vroeg kon ontvallen.  
We zullen ons echter allemaal tesamen inzetten  
om het vele werk dat ge op de boerderij verricht  
hebt verder te zetten en een echte steun te be-  
tekenen voor ons moeder, uw liefhebbende echt-  
genote.

Ons leed wordt enkel verzacht door het besef  
dat zo'n diep christelijk goed mens die op aarde  
niets dan vrienden had, enkel het beste kan ten  
deel vallen in de hemel.

Uw kinderen.