

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

## Zulma VANDE MAELE

weduwe van de heer Frans DE BACKER,  
geboren te Ophasselst op 24 februari 1910 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. St. -Elisabeth  
te Zottegem op 12 juni 1996,  
voorzien van de H. Sakramenten.

---

*Het wekelijks bezoek aan tante Zulma te Voorde was een vertrouwd ritueel. Er zijn van die gewoonten die je mist als ze er niet meer zijn. Dat ritueel is nu ten einde. Je mist de hoofdfiguur van het hele verhaal met de anecdoten over de kleine en de grote wereld waarin zij leefde. Haar ontmoeten kan niet meer. Het verhaal van vroeger wordt tot dossier, rest als verdorde tak aan de stamboom van het verleden. De herinneringen blijven. Ook al is het geen wereldnieuws van grote woorden of heldendaden. Wel een klein verhaal van zachte vriendelijkheid en ingetogen leven uit de tijd van toen, van 'ieders huisje heeft zijn kruisje'. Ieder mens is een verhaal apart, ieder mens is uniek.*

*Als je 86 bent, hoever kan je dan nog gaan? Tante Zulma ging van Stuivenberg naar het rusthuis 'Carpe Diem' te Voorde. Ze kreeg er al wat ze nodig had : brood op de tafel, nabijheid en verzorging, leven*

*en welzijn.*

*Waar mensen voor mekaar zorgen, bewaart de samenleving de goede temperatuur, vertedert de warme onderstroom het samenleven en blijft de mens niet eenzaam en alleen achter. Gelukkig als je leeft tussen mensen zoals jij. Gelukkig als je de kunst van geven en ontvangen verstaat en alles op zijn tijd. Dan ben je een mens zoals bedoeld, sociaal en niet alleen. Oude mensen worden dan gewaardeerd.*

*Beroepsarbeid adelt als bij medemensen het gevoel van eigenwaarde wordt bewaard.*

*Er zijn veel eenvoudige mensen op gezegende leeftijd. De volksmond spreekt van 'een gelukkige oude dag'. Tante Zulma zwijgt. Beamt ze ook? Zo teruggetrokken als ze heeft geleefd, zo zacht en vriendelijk is ze ook gestorven. Verzwakt en toch vriendelijk. Ziek en toch vervuld. Een menselijk gezicht dat zijn waarde heeft behouden. Het ga je goed, tante Zulma, groet God en nonkel Frans. We vergeten je niet. We danken en bedenken wat een liefdevol heelaal een familie toch wel is.*

De families

VANDE MAELE, DE BACKER,  
MINNAERT, VAN DE MAELE  
danken u voor uw medeleven.

Namis : 7 juli om 11 uur.