



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW**

**Alma Vandemenschbrugge**

weduwe van de Heer  
**Georges SERLIPPENS,**

geboren te Opbrakel op 18 juli 1905 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen in het  
Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse  
op 3 september 1974,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Heer, uw gelovigen wordt het leven niet  
ontnomen, doch slechts veranderd en vernieuwd,  
dat geloven wij op Uw woord; en als ons aardse  
huis, ons lichaam afgebroken wordt, hebt Gij al  
een plaats voor ons bereid in Uw huis, om daar  
voor goed te wonen ».

Onze dierbare overledene was een brave en  
deugdzaam vrouw, een trouwe echtgenote, een  
goede en zorgvolle moeder, die haar taak naar  
best vermogen heeft vervuld en zolang haar  
krachten het haar toelieten.

Door een erge kwaal werd ze echter overvallen,  
zodat zelfs de beste zorgen niet mochten baten.  
Ondermijnd door deze ziekte wist zij dat de Heer  
haar bij zich zou roepen en gelaten en stil is  
zij van ons heengegaan. Bidden wij tot de Heer  
dat Hij haar genadig weze en haar nu opneme in  
het hemels Vaderhuis in eeuwige rust en vrede.

Bemide kinderen, kleinkinderen en achterklein-  
kind, beste familieleden, zo graag was ik nog  
in uw midden gebleven. Ik dank U voor uw  
trouwe liefde en genegenheid en voor uw  
kemmervolle zorgen. Bidt tot God dat Hij mij  
genadig weze.

Beste vrienden en geburen, ook U dank ik en vraag U af en toe nog eens aan mij te denken in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families **VANDEMENSCHBRUGGE,**  
**SERLIPPENS, LEMAGIE, VERLEYEN,**

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel