



LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Angéline**

**VANDEMENSCHBRUGGE**

weduwe van De Heer Albert BOTTELDOORN

geboren te Vloesberg op 8 april 1921

en godvruchtig thuis overleden

op 3 december 1995,

begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie  
van de H.kerk.

Weerom sloeg de dood zijn slag...en weerom treurt en lijdt een schone familie bij het heengaan van een goede moeder. Ze was één van de schone figuren uit een parochiefamilie die haar hemel in stilte wist te verdienen. Het verlies van haar echtgenoot had haar zeer getroffen en hoewel ze omringd was met de liefde van al haar kinderen, had dit heengaan een blijvende wonde geslagen. Ze had van de tegenslagen van het leven haar deel gekregen, maar toch nooit versaaagd en steeds verder gezorgd en gewerkt.

Haar eenvoudige maar diepe godsvrucht gaf haar altijd de nodige moed en vertrouwen om het leven te aanvaarden zoals het was. Zij wist dat de liefde van God blijvend is voor hen die in Zijn

vriendschap leven. Zij was godvruchtig en trouw aan haar godsdienstige oefeningen en het pijnigde haar dat ze niet meer naar de kerk kon gaan. Uit haar Godsliefde ontsproot ook een rotsvast vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid, die alles in het leven ten goede leidt en richt. Haar levensleus "in Gods Naam", was geen ijdel woord, maar beleefd geloof. Hoewel onvoorzien voor de naastbestaanden wist zij dat het eens zou gebeuren, en deed haar diep-christelijk geloof uitzien naar de eeuwige ontmoeting met God en met Albert haar echtgenoot, familieleden en vrienden die het tijdelijke met het eeuwige hadden verwisseld. Haar taak is nu volbracht, moge zij nu rusten in de eeuwige vrede. Bij al deze droefheid moge de vele zoete en onvergetelijke herinneringen uit het leven van moeder een bron van troost zijn. Lieve kinderen en kleinkinderen, ons afscheid kwam plots. Uw grenzeloze toewijding bezorgde me steeds een diepe vreugde. Moge de leemte die er is geslagen vervuld worden met de blijde gedachte dat ik bij vader ben, en bij de Heer.

Dierbare familieleden, het uur is voor ieder geteld, laat de liefdesband ook bestaan in 't ander leven, het gebed is het middel.

Maria, Moeder van de schone liefde, bid voor ons.

De families :

**VANDEMENSCHBRUGGE - BOTTELDOORN**

**GOSSYE - VAN MAELZAEKE**

danken U voor uw medeleven.

---

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel