

Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer.



**VROOM AANDEKEN EN UITNODIGING TOT
GEBED VOOR**

MEVROUW

**Emma - Maria
VANDEMENSCHBRUGGE**

weduwe van de Heer

Petrus Richard VAN DE WALLE

geboren te Opbrakel op 13 december 1889 en
zachtjes in kristelijke overgave naar het eeuwig
leven heengegaan te Vloesberg op 8 april 1971.

Gesterkt door de sacramenten der zieken en
Pauselijke zegen in het stervensuur.

Ze was lid van de confrerie van het H. Hart

In deze prachtige en frisse schone lentedagen
vieren wij als kristenen het hoogfeest van Pasen,
het feest van het licht, van het leven en de
vreugde, het feest van de door Kristus ver-
nieuwde mensheid, het feest van het leven dat
sterker is dan de dood, van het nieuwe eeuwige
leven. Deze wedergeboorte en vernieuwing zijn
het werk van Gods Geest, die uit onmacht :
macht, uit de duisternis, het licht, uit de dood,
leven kan doen ontstaan. Voor wie gelooft in
de kracht van Gods liefde, wordt "alles nieuw".
Wij geloven in de onverwoestbare, goddelijke
levenskracht, waarmee Jezus Kristus de dood
heeft overwonnen en al de Zijnen met zich zal
voeren bij de Vader in de nieuwe aarde en de
nieuwe hemel....

Hemelse Vader, in dat geloof en die zekerheid,
dat moeder leeft, is het waarlijk passend U
altijd en overal dank te zeggen. Gij hebt ons
een goede moeder gegeven, die vele jaren bij
ons is gebleven en niets liever deed dan werken

en zorgen voor haar gezin. Wij danken U, Heer
om haar voorbeeld van onwankelbaar geloof en
in uw voorzienigheid, van hoop en vertrouwen
op het eeuwig leven van liefde tot U en al haar
medemensen, waar ze ontelbare moeders en
kleine kinderen heeft bijgestaan. Heldhaftig heeft
zij het lot van haar leven aanvaard, het lijden
van het vroegtijdig heengaan van haar man en
van twee van haar kinderen de zoete last van
haar braaf en voorbeeldig gezin.

Uw kinderen danken U, moeder, voor de trouwe
en sterke hand, die ons leidde langs lief en leed.
We hebben alle zo onzeglijk veel aan U te dan-
ken en wat doen ons harten pijn bij uw heen-
gaan uit ons midden. We hielden allen om te
meer van u, want naast God waren wij de ge-
tuigen van uw vele offers en uw ongemeten
liefde. Moeder blijft steeds waken over ons en
wees nu meer dan ooit onze vreugde en troost
bij de Heer. Met vertrouwen zeggen we U geen
vaarwel maar tot wederziens bij de Heer.

Mijn duurzame familieleden, kennissen en
vrienden voor de vele diensten een kleine we-
derdienst, gedenk me in uw vrome gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families VANDEMENSCHBRUGGE en VAN
DE WALLE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Uitg. S. GYSELINCK, Opbrakel.