

Ons leven is een gaan naar de dood, maar de kristelijke dood is een gaan naar het leven zonder lijden en dood!

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Firmin, Achiel
VANDEMENSCHBRUGGE

weduwnaar van Mevrouw
Marie-Hortense SIMOENS,

geboren te Oprakel op 29 oktober 1904 en er godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek op 19 januari 1964, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en der stervenden.

De dood is het einde van alle kwalen, beproevingen, wisselvalligheden en offers van het aardse leven in dit tranendal. De kristelijke dood is ook de overgave naar een beter leven en van een gelukzalige eeuwigheid.

Deze man met een sterk gestel heeft gedurende zijn leven een grote lijdensweg bewandeld. Dertig jaar werd het een hard leven, getekend met het kruis van offer en beproeving.

Tien jaar was zijn goede en bezorgde vrouw ziek en is te vroeg naar de Heer gegaan, vier brave en behoeftige kinderen achterlatend. Wie zal ooit beseffen wat ze samen geleden en doorstaan hebben om voorbeeldig, hun geloof trouw, als goede en eerlijke mensen een goede toekomst tegemoet te gaan, die de eerbied en de waardering van hun medemensen afdwingen. Tien jaar lang heeft ziekte en werkonbekwaamheid zijn laatste levensjaren ondermijnd, zodat deze beproefde man vroegtijdig in het graf daalt. God alleen kan het begrijpen en zal hem oordelen.

Wat kunnen we beter doen dan biddend de handen vouwen. Niet tevergeefs immers wordt voor de overledene naastbestaanden gebeden, want zo heeft de Heer het gewild, dat we elkander geestelijke hulp en vertroosting schenken.

Mijn geliefde kinders, schoon- en kleinkinders, uw wel en wee, uw lief en leed, uw geluk en vreugde, uw offer en kruis in het leven was ook het mijne. Ik begrijp uw verdriet en de scheiding die U vooral Etienne zo zwaar valt. Houdt veel van elkander en blijft goede kristenen, eens komt de dag dat ge met moeder en vader weer verenigd wordt. Moge de goede God en zijn H. Moeder U versterken en vertroosten in die droeve dagen.

Beste familieleden, dank voor uw genegenheid en vriendschap en alle bewezen diensten. Weest mij inachtig in uw gebeden.



De Families

VANDEMENSCHBRUGGE,
NOTERMAN,
SIMOENS,
DE CUBBER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, Oprakel