



« Zo eenvoudig heb ik geleefd,
zo ben ik heengegaan ».

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Florine Van De Menschbrugge

weduwe van de Heer Lucien VANOVERTVELDT,

geboren te Opbrakel op 13 februari 1911 en
godvruchtig thuis overleden op 14 april 1992,
voorzien van de HH. Sakramenten.

De families

VAN DE MENSCHBRUGGE, VANOVERTVELDT,
GOSSEYE, EYDENS,

danken U voor uw vriendschap
tijdens haar leven en voor uw blijken
van medeleven en gebed bij dit afscheid.

Namis : zondag 3 mei 1992 om 10 u.

Toen een werkzaam en gelukkig huwelijks-
leven werd gebroken door het afsterven van
haar echtgenoot Lucien, nu meer dan 10 j.
geleden, leed Florine onder de eenzaamheid.
Wel werd ze goed opgevangen door haar
kinderen en familie.

Zo bleef zij een goede en vriendelijke vrouw.
Je kon haast niet anders : Je moest van haar
houden.

Haar heengaan doet ons nadenken : het voor-
naamste wat men van een overledene kan
zeggen is : « Een goed mens is ons ontval-
len ». De enige zinvolle kijk op het sterven
is : overgaan van de tijd van verdienen naar
de dag van de beloning.

Moge Florine na dit voorbeeldig leven rus-
ten in de vrede van de Heer !

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel