

Maria, neem mij nu onder Uw moederlijke bescherming...

Tot vroom aandenken aan de ziel van

DE HEER

JOZEF, HECTOR VAN DE MENSCHBRUGGE

echtgenoot van Mevrouw

Ida Van Den Haesevelde

geboren te Oprakel de 29 juli 1894 en godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde de 5 oktober 1973, voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke zegen « in Articulo Mortis ».

Oorlogsverminkte van de oorlog 1914-1918.
Eretkens Ridder van de Orde Leopold II met zwaarden — Vuurkruis, enz.



De families VAN DE MENSCHBRUGGE,
NOTERMAN, VAN DEN HAESEVELDE
en TORTELBOOM,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. DE VOS, St.-Martens-Lierde

Het karakter van iemand kan bepaald worden door de wijze waarop hij zich gedraagt met betrekking tot bejaarden.

Een mens waarderen is niet zo moeilijk, in zijn «schone» levensperiode, wanneer hij creatief is, en sterk gebouwd zijn bijdrage levert aan de samenleving.

En wat ?? — wanneer dat alles wegvalt ? Er zijn tegenwoordig méér bejaarden met een saldo van zelfopoffering en toewijding dan de toekomst er ons ooit brengen zal. En toch zijn eerbied en waardering niet de sterkste zijden van onze tijd wanneer het gaat over het verleden. Christus leerde ons de mens beminnen niet omdat hij toevallig voor mij nuttig en van belang is, maar omdat hij een eeuwigheidswaarde van God zelf heeft meegekregen.

Vandaar die wondergoede oppas aan Hector verleend door zijn familie en door de diensten van bejaardenzorg en wit-geel kruis.

Duurbare echtgenote, beste familie, wapenmakers uit de wrede oorlogsjaren, en niet het minst die onwaardeerbare helpsters, hoe kan ik U nog danken tenzij door Uw aller voorspreker te zijn bij diegene die ons oproept tot het eeuwige Vaderhuis. Niets was U te veel. De goede God lone U reeds nu met een innerlijke troost midden de droefheid die toch ieder afsterven meebrengt.

Hector, ten paradijze geleiden U de engelen en ons aller paternostergebed tot bij ons Hemelmoeder Maria...