

Wanneer mijn werk gedaan zal zijn, mijn adem stil, mijn ogen dicht, dan geeft God aan mijn heil zijn eerste begin...

(Antoon van Duinkerke)



In de hoop van de verrijzenis nemen wij afscheid in gebed en de Eucharistieviering van

DE HEER

Jozef - Omer

VAN DE MENSCHBRUGGE

zoon van wijlen **Alfons Van De Menschbrugge**
en **Maria Gossye,**

geboren te Oprakel op 25 januari 1909 en
schielijk overleden te Vloesberg

op 8 april 1975,

Oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945.

Gelukkig de mens die met de paasdagen de verzoening en vernieuwing hoopvol en vreugdevol, in orde met God en zijn geweten meeleeft. Hoe dikwijls in onze tijd wordt het woord van de Heer bewaarheid voor jong en oud, voor zieken en gezonden : « Waak, wees op uw hoede, want ge kent dag noch uur ».

Pas was deze eenvoudige, goede en werkzame man de jaren van de derde leeftijd ingetreden, waar hij tussen familieleden een gelukkig en onbezorgd leven en rust kon genieten, en zie het ongeschikste komt naar

voren, op weg naar huis, plots en alléén komt de onverbidelijke dood hem te treffen...

Enkele jaren heeft hij zijn krachten gewijd in de verdedigingslinie aan het Albertkanaal. Later in een kruidenfabriek te Lessen. Opgeroepen voor de oorlog heeft hij het zware offer gebracht van negen maanden gevangenschap. Later is gans zijn leven opgegaan als boswachter en leefde hij mee in de wisseling der seizoenen, in het natuurschoon van de bossen van D'Hoppe. Hoeveel medemens en bakkers heeft hij geholpen aan het spetterende brandhout. Hij was vergroeid met de bossen, met de zon in de top en de zingende vogels rondom hem.

Geachte en dierbare familieleden, onverwacht neem ik afscheid van U. Op de Hutte en in mijn bossen heb ik een paradijslijk leven gekend. Ik was zo gelukkig in uw midden. Dank voor alles wat ge al die jaren voor mij gedaan hebt. God lone het U. Bidt voor mij dat ik weldra mag belanden bij hen die ons zijn voorgegaan.

**Namis : zondag 27 april te 10 u. in
St.-Maarten te Oprakel.**

De families **VAN DE MENSCHBRUGGE-GOSSYE**
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Uitg. S. Gijsselincx, Oprakel