



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Mathilde
VANDEMENSCHBRUGGE

weduwe van de Heer Emile VANDEN BUSSCHE,

geboren te Oprakel op 14 september 1896
en overleden te Brakel op 2 maart 1988,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

VANDEMENSCHBRUGGE, LEMAGIE,
VANDEN BUSSCHE, VAN DEN BOSSCHE,

danken voor de bliken van deelneming.

Namis : maandag 21 maart 1988 om 19.30 uur.

Een goed en vriendelijk mens is van ons heen-
gegaan, een echte goede moeder. De gedachtenis
aan haar goedheid zal niet vlug verzwinden. Ze
was dan ook graag gezien door haar familie die
haar elke dag kwam bezoeken om haar zo lang
mogelijk in haar vertrouwde omgeving te laten.
Dat was voor haar het geluk van haar oude dag.

Maar niemand blijft op aarde leven, ook voor
haar kwam na een ziekte, plots de einddag ...
het laatste uur. Daarom vestigen we onze hoop,
zoals zij op Jezus die eeuwig leven beloofd heeft
aan wie in Hem geloven : « Zozeer heeft God de
wereld lief gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon
heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet
verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben ».
(Joh. 3,16)

Dank aan mijn geliefde kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen, voor de jaren van geluk
en liefde.

Dank U, dierbare familieleden en vrienden voor
uw genegenheid.

Begravenissen-Crematies Piteraerents, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel