



Barmhartige God, geef eeuwige rust
en vrede aan de

HEER

Odiel

VANDEMENSCHBRUGGE

echtgenoot van

Mevrouw Maria PAMBREU,

geboren te Opbrakel op 3 december 1902 en
godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent op
13 juli 1977,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Katholieke Vereniging van Gehan-
dikapten.

De heerlijke verlofdagen zijn ingetreden, waar-
naar ieder verlangt. De zomer rijst naar zijn
hoogtepunt, de natuur is in feesttooi gehuld,
vol licht, beweging en leven, die jong en
oud verblijdt. Helaas bij ons heeft een diepe
treurnis ons gemoed plots overmeesterd, met
de nasleep van onherstelbaar verlies, droefheid
en verdriet.

Bij de gedachtenis van onze dierbaren worden
wij telkens getroffen door het goede, de werk-
ijver, de zorg en toewijding die van hen is
uitgegaan. Met innige gevoelens van dankbaar-
heid denken wij terug, aan het schoon en
kroostrijk gezin waarin vader in eer en deugd
is opgegroeid, zijn leven door een man is
gebleven van eenvoud en dienstbaarheid, steeds
vol levensmoed. Geheel zijn werkzaam en be-

drijvig leven is opgegaan voor het geluk en
het welzijn van de zijnen, die hem allen zo
nauw aan het hart lagen, en simpatiek en in
een goed humeur voor zijn medemensen op
de grote werken, waar hij eerlijk en ijverig
zijn dagelijks brood verdiende.

De betreurde overledene was steeds een gods-
dienstig en goedhartig man, doch zijn geestes-
en lichaamkrachten waren niet bestand tegen
de langdurige ziekte; zijn laatste jaren zijn
in droefheid verteerd en zijn laatste levens-
dagen in zuchten en angst (Ps.XXX,10). Moge
God hem geven wat hij hier niet vond; de
eeuwige rust, vrede en geluk.

Bemide echtgenote, steeds waren wij samen
om de vreugden en de hardheid van het leven
te delen. Het scheiden is zo plots gekomen,
vergeef het mij. Ik dank U voor wat ge voor
mij waart en gedaan hebt.

Kinderen en kleinkinderen, familieleden, uit-
eindelijk opent een kristelijk leven de deur
van het eeuwig leven « waar de dood niet
meer zal zijn, geen rouw, geen geweent, geen
smart zal er nog zijn, want al het oude is
voorbij » (Apoc.21,4). God sta U allen bij en
zegene U.

Namis : op zondag 31 juli te 10 u. te Opbakei
Sint Maarten.

De families :

VANDEMENSCHBRUGGE, NOTERMAN, PAMBREU
en DERNICOURT,

danken voor de blijken van deelneming.

Uit. S. Gijsselincx, Opbrakel.