

Heer uw wil geschiede.

+

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

**Victor VANDEMENSCHBRUGGE**

weduwnaar van Mevrouw

Maria DE CUBBER

Oud-strijder 1914-18.

Vuurkruiser.

Ridder in de Orde Leopold II met zwaarden.

Geboren te Oprakel op 13 juni 1892 en er  
godvruchtig overleden op 27 september 1961,

gesterkt door de HH. Sakramenten en de  
Pauselijke Zegen.

Met hoop en vertrouwen had hij verlangd naar de  
genezing, om nog enkele jaren onder zijn dierbaren  
te kunnen doorbrengen. Wanneer hij echter had  
ingezien dat de Heer hem tot Zich zou roepen,  
heeft hij met onderwerping het hoofd gebogen voor  
de goddelijke Wil en zacht zijn ziel teruggeschon-  
ken aan zijn Schepper.

O groot geheim van de dood, hoe goed leert gij  
ons weten wat wij in deze wereld zijn en hoe wij  
het leven moeten opvatten.

Houd u als een pelgrim en een vreemdeling op  
aarde, die zich niet bekommert om de dingen van  
deze wereld.

Gelukkig de dienaar die de Heer, bij zijn komst,  
wakend zal vinden.

Bemide pleegkinderen, broeders, zusters, schoon-  
broeders en schoonzusters, alle familieleden en  
vrienden, heden verlaat ik u om bij God een on-  
vergankelijk leven in te gaan. Daar zal ik u allen  
verwachten om voor altijd verenigd te blijven. Ge-  
denkt mij dikwijls in uw gebeden. Eerwaarde Zus-

ters, de Heer zal uw loon zijn voor uw onuitput-  
telijke bezorgdheid en liefde.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.



De families

VANDEMENSCHBRUGGE,  
NOTERMAN,  
DE CUBBER,  
VERSTICHELEN,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, koster, Oprakel