

Celukkig de mens die tracht te leven zoals hij  
in het uur van zijn dood wenst gevonden te  
worden. Th. a Kempis.

†

BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## Achiel Van De Mergel

echtgenoot van Mevrouw  
Zulma VAN DE KERCKHOVE,

geboren te Elst op 2 juni 1888 en er overleden  
op 21 januari 1963,  
in extremis geholpen door het H. Oliesel.

Het is een plicht voor ons allen te bidden voor  
de overledene die als strijder 1914-1918 zijn le-  
ven veil had voor zijn medeburgers. Hij was  
een werkzaam man, vol plichtsbesef tegenover  
zijn gezin en bezorgd om het tijdelijk welzijn  
van zijn familie.

Elkeen zal getuigen dat hij zijn brood niet in  
ledigheid heeft geëten. Maar ook de sterke moet  
buigen voor de dood; en al telt hij vele levens-  
dagen, eens is het door God gestelde uur be-  
reikt; want de wereld gaat voorbij met haar  
begeerlijkheid. Alleen hij die de H. Wil van God  
volbrengt blijft in eeuwigheid. Joan. II.

Dierbare echtgenote, kinderen en familie, te  
vroeg heb ik U moeten verlaten, dank om de  
genegenheid waarmee gij mij steeds hebt om-  
ringd. Bidt voor mij.

R. I. P.



De Families VAN DE MERGEL,  
VAN DE KERCKHOVE,  
DE RIDDER,

danken U om uw bliken van  
kristelijke deelneming.

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst