

In volle onderwerping aan Gods heilige Wil herhalen wij de bede : « Heer, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. »



## BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

## ALBERT VAN DE MERGEL

echtgenoot van Mevrouw

### AUGUSTA HOEBEKE

geboren te St.-Blasius-Boekel de 16 maart 1894  
en overleden te Elst de 31 oktober 1970,  
tijdig bedend met de H. Sakramenten.

**OUDSTRIJDER en VUURKRUISER 1914-1918.**

—

Gelukkig de mens die de Heer vreest, die met ijver zijn geboden onderhoudt, wijs is hij die het uur van zijn dood gedurig voor ogen heeft, en zich alle dagen bereid maakt om te sterven, want op een onvoorziën uur komt de Mensenzoon.

Hij was bezorgd voor zijn zaken en voor het welvaren van zijn gezin ; daarvoor spaarde hij zich geen moeite. Beproevingen nochtans zijn hem niet gespaard gebleven en zij zijn hem bijgebleven totdat de Heer hem uit de ellenden van dit leven heeft geroepen.

Laten wij het goede doen terwijl wij de tijd hebben, opdat wij met geen ijdele handen zouden staan voor de rechterstoel van God.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen vaartwel, hebt dank voor uwe aanhoudende genegenheid en toewijding. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu de Vier Akten bidden.

---

Drukkerij Melckebeke-Hoebeke Zottegem

De families Van de Mergel, Hoebeke en Coppens

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN  
DEELNEMING EN GEBEDEN.