

Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten.



TOT VROOM AANDENKEN VAN  
MEVROUW

Albertha VAN DE MERGEL

echtgenote van wijlen de Heer  
Hector MANSSSENS

geboren te Elst, de 19 januari 1888 en er god-  
vruchtig overleden, de 16 maart 1969, voorzien  
van de HH. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Boerinnenbond.

---

« Heer, alwie U dient is hiervan overtuigd : als  
hij in zijn leven beproefd wordt, zal hij hierna-  
maals gekroond worden ; als hij in kwelling ge-  
weest is, zal hij verlost worden, want Gij ver-  
heugt U niet in ons leed, maar... na wenen en  
schreien overlaadt Gij ons met vreugde. »

« Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven  
niet ontnomen maar geruimd, - en, wanneer het  
huis van ons tijdelijk verblijf ineenstort, wordt  
ons in de Hemel een eeuwigblijvende woning voor-  
bereid. »

« Mogen de Engelen u ten paradijze geleiden,  
de heiligen u bij uw aankomst verwelkomen. »

Mijn duurzame kinderen, familieleden ik kan u  
niet genoeg bedanken voor alles wat gij voor mij  
gedaan hebt. Bidt thans voor mij, want door het  
gebed blijven wij in liefde het best met elkander  
verbonden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu de 4 akten bidden.

---

De families VAN DE MERGEL, FONTEINE,  
MANSSSENS en VAN OORTEGEM,

**danken u voor de blijken van kristelijke deel-  
neming.**