

Komen zal het uur, waarop plotseling alles een einde neemt
H. Ephrem

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Amelie Van De Mergel

echtgenoot van Mijnheer

Frans Persoons

geboren te Steenhuyze-Wynhuize den 12 April 1862
en overleden te Aspelare den 6 Februari 1948.
versterkt door het H. Oliesel.

Lid van de voortplanting van het Geloof, wekelijkschen kruisweg, H. Rozenkrans en confrerie van het H. Hart.

Bij de kroon der hooge jaren voegde zij den krans der deugden. overtuigd dat niet een langdurig leven, noch het groot getal jaren, maar de beoefening der deugden de mensch zal verheerlijken.
Sap IV

Hoe onzeker is het uur onzer dood! Heden is de mensch morgen is hij verdwenen. (Matth, XXIV - 4) De ware wijsheid is zoo te leven, zooals men wenschte in het sterfensuur bevonden te worden.

Alles is ijdelheid in het leven, behalve God dienen.
Eccles, XII - 8

Bemide Echtgenoot. Kinderen en Kleinkinderen ik heb U zoo onverwacht verlaten; troost U bij de gedachte dat wij steeds te samen liefde en leed in 't leven droegen en dat God oneindig barmhartig is. Leef steeds als goede kristenen, getrouw aan uw Geloof en vergeet mij niet in uwe gebeden; Rij, bijzonderlijk, mijn kind, die ik geheel aan God heb geschonken, bid alle dagen voor Moeder. Hebt dank mijne kinderen voor al 't gene ge voor mij hebt gedaan. Vaartwel! Eens zien we elkander weder in den Hemel.

Barmhertige Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust
7 j. en 7 quadr.

Uitgever Firmin Poisson, Aspelare.

De Familien VAN DE MERGEL en PERSOONS.

*seer gevoelig voor de blijken van kristene deelname
en gebeden bij het afsterven van hun teergeliefde
echtgenoot, moeder, schoonmoeder, grootmoeder en
bloedverwante,*

DANKEN U.