



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Angèle VANDE MERGEL

weduwe van de Heer Jules VANLIERDE,

geboren te Everbeek op 17 oktober 1908
en godvruchtig overleden te Ronse op
2 juli 1979, voorzien van al de Troost-
middelen van onze Moeder de H. Kerk.

De dierbare overledene, die we vandaag
ten grave dragen, was een ingoede vrouw en
een zorgzame moeder. Al degenen die haar
gekend hebben zullen dit kunnen getuigen, al
degenen die haar gekend hebben hielden
trouwens daarom ook van haar. Iedere dag
nog was ze een en al bezorgd om het wel
en wee van haar kinderen en kleinkinderen.
Bovenal echter was ze een diepgelovige
vrouw. Iedere dag, als het enigszins moge-
lijk was, kwam ze naar de kerk, want op
God had ze heel haar leven gebouwd en bij
God vond ze haar dagelijks levensoptimisme.

Met vertrouwen mogen we vandaag dan
ook tot God bidden dat de Heer haar opne-
me in het hemels Vaderhuis.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, ik
dank u om alles wat ge voor mij geweest
zijt, vooral dan tijdens deze laatste weken.
Bidt voor mij dat de Heer mij barmhartig
weze.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families VANDE MERGEL, VANLIERDE,

DETEMMERMAN, MATTHYS,

DANKEN.

Uitg. R. Vandergeynst, Everbeek

Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui
croit en Moi ne mourra pas éternellement.



A LA PIEUSE MEMOIRE DE

MADAME

Angèle VANDE MERGEL

veuve de Monsieur Jules VANLIERDE,

née à Everbeek le 17 octobre 1908 et
décédée à Renaix le 2 juillet 1979,
munie de tous les Secours de Notre Mère
la Sainte Eglise.

Vous qui pleurez, venez à ce Dieu. car il
pleure.

Vous qui tremblez, venez à Lui, car il sou-
rit.

Vous qui souffrez, venez à Lui, car il
guérit.

Vous qui passez, venez à Lui car il demeure.
(V. Hugo)

Sa vie fut tout de labeur, pour tous ceux
qui l'ont connue elle fut un exemple d'acti-
vité. Elle avait une confiance aveugle en la
Sainte Vierge.

Je vous quitte pour une vie meilleure. Vo-
lontiers, je serais restée encore avec vous ;
Dieu en a décidé autrement, que sa volonté
soit faite.

Adieu, je vous attendrai au ciel. Vous m'a-
vez aimée durant ma vie, ne m'oubliez pas
après ma mort.

Doux cœur de Marie, j'ai confiance en
Vous.

St.-Joseph, patron de la bonne mort, priez
pour nous.

Les familles VANDE MERGEL, VANLIERDE,

DETEMMERMAN, MATTHYS,

REMERCIENT.