



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

ANGÈLE EMILIE VAN DE MERGEL

weduwe van de Heer

PETRUS ADOLPH ROMAN

geboren te Nederbrakel op 31 juli 1904 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Opbrakel op 6 juni 1984, voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Een ongeluk in de mijn kwam 44 jaar geleden het gelukkig samenzijn van Angèle en haar echtgenoot Petrus verbreken.

De oorlogsjaren en deze erop volgend, stond ze alleen voor de opvoeding van haar geliefde zoon. Toch heeft ze niettegenstaande dit harde leven, op twee maand na, de tachtig mogen bereiken, een ouderdom voor weinigen weggelegd.

Haar slepende ziekte heeft ze moedig gedragen en de laatste maanden gelukkig doorgebracht bij haar kinderen om dan rustig te mogen sterven na volbrachte levenstaak.

Een schoon leven, gedragen door haar diep geloof, is nu voorzeker het onderpand van haar geluk in de hemel.

H. Jozef, spreek ten beste voor Angèle die u steeds devoot vereerd heeft in uw heiligdom, onze Toepkapel.

René en Marie-Madeleine Roman-Van Lierde,
De families Van de Mergel, Roman, Carlier en
De Vos,

danken voor uw deelneming en gebed.

DRUKKERIJ MAGERMAN

Begr. De Martelaere - Zottegem