

TOT DE HEERLIJKHEID VAN CHRISTUS'
VERRIJZENIS IS INGEGAAN

MEVROUW

Angèle-Marie VAN DE MERGEL

echtgenote van Mijnheer
Remi MENSCHAERT

geboren te Nederbrakel op 21 maart 1896, en
godvruchtig overleden te Zottegem op 25 maart
1970, voorbereid door de HH. Sacramenten en
de Pauselijke Zegen.

Wij zijn allen geboren om te leven en gedoopt om te verrijzen. Wij weten dat wij eenmaal zullen sterven, maar door ons geloof weten wij dat dit sterven enkel de overgang is naar een nieuw leven, het echte Leven, in deelname aan het Leven van de Verrezen Kristus. Aan deze geliefde echtgenote en moeder is nu dat geheim van het verrezen Leven werkelijkheid geworden door haar betreurd heengaan van ons. Moeder die wij hebben gekend en liefgehad, leeft. Dat is de grote waarheid van dit ogenblik. Zij leeft in de kracht van de verrezen Zaligmaker. Met Hem deelt zij in de triomf en de vreugde van het hemelse Leven, dat niet meer vergaat, maar eeuwig en onvergankelijk is. Naar dat Leven is zij ons nu vóorgegaan, zoals zij ons in het aardse leven voorging door haar voorbeeld van moederlijke dienstbaarheid. Haar leven en haar huidig geluk zijn onze troost en onze hoop op een blij weerzien in een onverbreekbare hereniging door dezelfde kracht van de Verrezen Kristus.

De families VAN DE MERGEL, MENSCHAERT,
FAINGNAERT en SELOS,

danken U voor uw blijken van deelne-
ming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Hoogstr. 21, Ned.