

Heer, wil naar mijn bede uw oor te luisteren leggen.
(Off. overledenen)



DE HEER VERLENE
DE EEUWIGE RUST AAN
MEVROUW
ANNA VAN DE MERGEL

echtgenote van

Mijnheer OSCAR TORCK

geboren te Elst de 6 april 1915 en godvruchtig overleden in St-Franciscus kliniek te Opbrakel de 30 september 1978, gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Stil en gelaten zoals ze geleefd heeft is ze in de Heer ontslapen. Om haar stille eenvoud werd ze bemind door allen die haar benaderden. Er zijn weinig wegen in het leven van de mensen waar men Christus 'kruis niet ontmoet. Daarom is Hij ons voorgedaan om het te leren dragen en om er een stuk van onze hemel mee te verdienen. De betreurde overledene was goed van hart. Ze minachte niemand, ze deed niemand nadeel, ze sprak geen kwaad en was altijd bereid dienst te bewijzen. Haar aandenken zal in het geheugen blijven en de rechtvaardige God zal zijn dienares loon naar werken schenken in de eeuwigheid. Duurbare echtgenoot, beminde kinderen en kleinkinderen, uw genegenheid was mij lief en heeft mij moed gegeven. In de hemel wacht ik op u met de onzen die ons voorgingen. Ik dank U voor uw liefde en zorgen en reken op de steun van uw gebed.

Jezus barmhartigheid.

De namis heeft plaats op 14 oktober om 8 uur.

Mijnheer Oscar TORCK,
Mijnheer Oswald TORCK,
Mijnheer en Mevrouw Etienne TORCK-JANSSENS
en kind,
Mijnheer en Mevrouw Willy HAUSTRAETE-TORCK
en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Eric TORCK-TRUYEN,
Mijnheer Lucien VAN SIMAEYS-TORCK †,
Mijnheer Werner TORCK en verloofde Christien,
Mejuffer Sonja TORCK,
Mijnheer Freddy TORCK,
De families VAN DE MERGEL, TORCK, VAN
DER SNICKT en VAN CROMPHAUT,

danken U oprecht, voor het gebed en medevoelen.